

I roddbåt i studion, en dröm-dröm

Jag drömde i natt att jag åkte till radion i Kristianstad för att spela in några Tankar-för-Dagen. Dom hade byggt om studion till en roddbåt, jag fick hoppa i och börja ro.

Mikrofonen drevs av mina årtag på nåt vis. Om jag slutade ro så saktade min röst ner till ett obegripligt brummande och dog. Jag hade manuset i knät och fick knipa ihop det med låren för att det inte skulle blåsa ner i vattnet.

Allt det här var bara naturligt, jag anpassade mig, vad gör man inte för att fullfölja sina uppdrag? Sen hände nåt som fick mig att undra.

Jag såg en annan båt för nu var studion en hel sjö med vågor. I den andra båten satt Filippa Reinfeldt i topless, med papiljotter i håret, och rensade strömning som låg i skimrande högar. Fiskrens klibbade vid hennes nakna bröst. Det var konstigt tänkte jag. Här är nåt som inte stämmer! Strömning i en insjö! Omöjligt! Det var då jag började ana att jag drömde.

Eftersom jag är en tränad klardrömmare visste jag vad jag skulle göra då. Skaffa bevis!

Jag såg mig om i båten efter en klocka. Som tur var var jag ju på radion i Kristianstad och mycket riktigt, på studioväggen fanns en stor klocka.

Klocktricket är idiotsäkert för att ta reda på om man drömmer. Att knipa sig i armen är inget bra, det kan man även i drömmen. Men klocktricket är säkert. Jag ska lära er det sen.

Klocktricket visade att jag drömde, precis som jag trott. Men så mindes jag att jag ju skulle stiga upp för att åka till radion i Kristianstad och spela in Tankar för dagen, så jag bestämde mig för att vakna.

Så gjorde jag det.

Du som lyssnar på detta nu: vet du om du drömmer eller är vaken? Du kanske drömmer om en som heter Christina Claesson och som pratar i radion om en inspelningsstudio som är ombyggd till båt och när hon frågar sig om hon drömmer så vaknar hon. Det drömmer du. Kanske.

Du kanske ser dig omkring på välkända föremål som ser ut att ha en egen existens men som bara är en naturtrogen produkt av din fantasi. Du känner att du andas och märker hur luftströmmen masserar din bröstorg inifrån men det är en illusion som din drömintelligens fabricerar.

Du drömmer om en röst som låter precis så här, lite hes och förkyld, den pratar om din dröm på skånska, som om jag fanns på riktigt, utanför dig, och visste mer om dina drömmar än du vet själv.

Men det gör jag inte. Det är du som tänker allt det här. Kanske drömmer du nu att du tittar på radion, skruvar på nån ratt. Du tänker det är underligt och kanske vill du hellre vakna ur den här drömmen.

Gör det. Du kan göra det nu. Vakna.

Går det inte? Är den där rösten kvar?

Tricket är så här. Du tittar snabbt på klockan och registrerar tiden. 0814. Jaha. Sen blundar du några sekunder och så tittar du igen. Är klockan nu kvart över tre eller vad som, utom åtta och fjorton, så kan du vara säker på att du drömmer, för klocktiden fungerar inte i drömmen. Drömmar kan inte minnas exakta siffror.

/här sakta ljudet ner.../

Oj jag glömde ro. Såja.

//ljudet snabbare/

Hur det än är med dom olika verkligheterna, så en sak kan du vara säker på. Den som tänker allt det här, och undrar om det är riktigt, den personen är i alla fall den sanna du.

Christina Claesson juli 08